

ΚΑΤΩ
ΤΑ
ΧΕΡΙΑ
ΑΠΟ
ΤΙΣ

**ΚΑ
ΤΑ
ΛΗ
ΨΕ
ΙΣ**

Την Τετάρτη 05/06 οι αστυνομικές δυνάμεις εκκενώνουν για δεύτερη φορά την κατάληψη Ζιζάνια στην Αθήνα. Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια της εκκένωσης του στεκιού Primavera στο ΑΠΘ, των εξαγγελιών του Χρυσοχοϊδή για το τέλος των καταλήψεων στα πανεπιστήμια και ως συνέχεια των μεγάλων επιχειρήσεων σκούπας στο κέντρο της Αθήνας. Βλέπουμε, δηλαδή, ότι τον τελευταίο καιρό, και εν όψει ευρωεκλογών, η κυβέρνηση προσπαθεί να ξαναβάλει στη δημόσια σφαίρα το δόγμα "Νόμος και Τάξη" προκειμένου να ικανοποιήσει αφενός ένα κομμάτι των ψηφοφόρων της και αφετέρου να χτυπήσει τις κοινότητες των αγωνιζομένων στα σημεία εδαφικοποίησής τους.

Η κατάληψη Ζιζάνια λειτουργεί από το 2021 και παρεμβαίνει στη γειτονιά της Βικτώριας στην Αθήνα, μια γειτονιά μεταναστ(ρι)ών και φτωχοποιημένων ντόπιων προλετάρων, μια γειτονιά που ζει καθημερινά τις επιπτώσεις της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής και όπου καθημερινά παίρνουν σάρκα και οστά οι αντιμεταναστευτικές πολιτικές του ελληνικού κράτους. Σε αυτή τη γειτονιά, λοιπόν, η κατάληψη Ζιζάνια κατάφερε να αποτελέσει έναν χώρο ανοιχτό και προσβάσιμο, να υπάρξει δηλαδή ως ένα κοινωνικό κέντρο κόντρα στη λογική του κεφαλαίου. Έτσι, οργανώνοντας συλλογικές κουζίνες, δράσεις στη γειτονιά, πορείες και εκδηλώσεις μπόρεσε να αναπτύξει σχέσεις τόσο με άλλες κοινότητες αγωνιζομένων όσο και ευρύτερα. Για αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που χτυπιέται. Στις 25/08/23 και ενώ καιγόταν η μισή Ελλάδα, το κράτος εκκένωσε τα Ζιζάνια, ώστε να στρέψει αλλού το δημόσιο διάλογο. Όμως οι σχέσεις που χτύπησε αποδείχθηκαν πιο δυνατές. Στις 14/10/23 μαζί με μεγάλη υποστήριξη από τον κόσμο της γειτονιάς οι καταληψίες ξαναμπαίνουν στο κτήριο το οποίο αποκτάει ξανά τον κοινωνικό του χαρακτήρα.

ΚΑΤΩ
ΤΑ
ΧΕΡΙΑ
ΑΠΟ
ΤΙΣ
**Ζ
Ω
Ε
Σ
ΜΑΣ**

ΚΑΤΑΛΗΨΗ
ΦΑΜΠΡΙΚΑ
ΥΦΑΝΕΤ
yfanel.espivblogs.net

Γιατί αυτός ο κοινωνικός χαρακτήρας των εγχειρημάτων και των δράσεών μας είναι και το διακύβευμα του κοινωνικού ανταγωνισμού σήμερα. Το πρόσφατο φοιτητικό κίνημα, μαζί με αυτό του '21 έδειξαν έμπρακτα τι σημαίνει επανοικειοποίηση του δημόσιου χώρου και κοινωνικοποίηση του αγώνα. Για αυτό και το κράτος, χτυπάει ταυτόχρονα τις φοιτητικές κοινότητες και τα στέκια στα πανεπιστήμια μαζί με τις καταλήψεις εντός του αστικού ιστού. Για να αποκόψει τις συνδέσεις και να διακόψει την κυκλοφορία των αγώνων. Επειδή ξέρει ότι ένα κίνημα δεν περιορίζεται μόνο στον τόπο που διεξάγεται και οι κινηματικές πρακτικές μπορούν και επικοινωνούν μεταξύ τους.

Σε μια συνθήκη κυριαρχίας του ατομισμού, πολέμων που όλο και μας πλησιάζουν, ακρίβειας και έξαρσης του εθνικιστικού μίσους, οι καταλήψεις αποτελούν τους τόπους συνάντησης των αγωνιζομένων και των ροών της ανυποταξίας των πόλεων. Όταν η κοινότητα του έθνους προβάλλεται ως η μόνη "ρεαλιστική κοινότητα" και οι σχέσεις που διαμεσολαβούνται από το χρήμα παρουσιάζονται ως οι μόνες κοινωνικές σχέσεις που μπορούμε να φτιάξουμε, οι καταλήψεις και οι σχέσεις που δημιουργούνται εκεί δείχνουν ότι μπορούμε να φτιάξουμε κοινότητες βασισμένες στην αλληλεγγύη και την αυτοοργάνωση και σχέσεις αδιαμεσολάβητες από το κεφάλαιο.

Για να το πούμε απλά:

στις καταλήψεις φτιάχνουμε μια άλλη ζωή

Για αυτό, λοιπόν, όσο κι αν μας εκκενώνετε,
πάντα εμείς θα επιστρέφουμε.

Αλληλεγγύη στην κατάληψη Ζιζάνια

**Αλληλεγγύη στο στέκι Primavera
και στις αγωνιζόμενες κοινότητες**